

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ» (Σ.ΠΟ.Ρ.Α)

Η Ελληνική κοινωνία σήμερα, συνεχίζει να βιώνει την βαθύτερη κρίση που έχει γνωρίσει ποτέ, σε περίοδο ειρήνης.

Πολύ συνοπτικά οι παράγοντες της κρίσης είναι:

- 1. Η φτωχοποίηση του λαού και η οικονομική υποδούλωση της χώρας**, που το πολιτικό κατεστημένο επέβαλε με τα Μνημόνια, προκειμένου να μην ζημιωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και η όλο και μεγαλύτερη αύξηση του Δημόσιου Χρέους, που έχει εκτιναχθεί σχεδόν στο διπλάσιο του μεγέθους που είχε, όταν η Χώρα υποδουλώθηκε με τα Μνημόνια.
- 2. Η κατάργηση κάθε έννοιας δημοκρατίας** που, το ίδιο κατεστημένο, επέβαλε, τόσο με την πραξικοπηματική ανατροπή της ετυμηγορίας του δημοψηφίσματος του 2015 από ένα ηρωικό ΟΧΙ (με 62%) σε ένα ντροπιαστικό ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ, όσο και με την σημερινή πρωτοφανή επίθεση στα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Αποκορύφωμα της επίθεσης αυτής είναι η τιμωρητική ομηρία χιλιάδων Υγειονομικών, που το καθεστώς τους έχει καταδικάσει σε αργό θάνατο, δια της «αναστολής εργασίας των».
- 3. Το βάθεμα του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος** που απειλεί το ελληνικό έθνος με εξαφάνιση. Τα τελευταία χρόνια οι γεννήσεις στη χώρα μας είναι λιγότερες από τους θανάτους, οδηγώντας σε διαρκή μείωση του πληθυσμού. Γεγονός που επιδεινώνεται από την μαζική μετανάστευση των Ελλήνων, «γυρεύοντας στον ήλιο μοίρα σε ξένες χώρες.
- 4. Η επιδείνωση του μεταναστευτικού προβλήματος**, με τον διαρκώς αυξανόμενο εποικισμό της χώρας από μετανάστες εντελώς διαφορετικού πολιτισμικού προτύπου, που τους καθιστά «ξένο σώμα» προς την Ελληνική κοινωνία, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.
- 5. Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική** που υπηρετεί τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων, εις βάρος των ελληνικών. Εδώ εντάσσεται και η βιαστική «επίλυση» του Σκοπιανού ζητήματος, με τρόπο που εξυπηρετούσε μεν τις επιταγές του ΝΑΤΟ για άμεση είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, όμως ήταν αντίθετη με γνώμη του λαού, όπως αυτή εκφράσθηκε με πρωτοφανές κύμα συλλαλητηρίων, το 2018.
- 6. στην πλήρη κατάλυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης** από την εκτελεστική εξουσία, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη τραγική κατάσταση που βιώνει ο μέσος Έλληνας.

Η τραγική αυτή κατάσταση, αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία μέσα στους επόμενους μήνες, εξ αιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών, που τα ολέθρια αποτελέσματα τους επιτείνονται από τα αποτελέσματα του πολέμου Ρωσίας- Δύσης, που έχει ξεσπάσει και έχει ανοίξει την κερκόπορτα για έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με ό,τι ολέθριο συνεπάγεται αυτό.

Εστιάζοντας στα της Ελλάδας, καταλήγουμε στο λογικό συμπέρασμα πως η κατάσταση αυτή, αφού είναι, όντως, τραγική, επιβάλλει την ανατροπή της.

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Είναι ευνόητο ότι η ανατροπή της σημερινής τραγικής κατάστασης δεν μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς που την δημιούργησαν και τη συντηρούν. Η ανατροπή μπορεί να προέλθει μόνον από δυνάμεις της κοινωνίας που είναι αντίθετες προς αυτές που προκαλούν αυτά τα αποτελέσματα.

Αφού οι δυνάμεις που προκαλούν την καταστροφή της πατρίδας μας είναι οι δυνάμεις που υπηρετούν την Νέα Τάξη Πραγμάτων, που επιδιώκεται από την Παγκοσμιοποίηση του Κεφαλαίου, είναι ευνόητο ότι οι δυνάμεις της ανατροπής αυτής της τραγικής κατάστασης δεν μπορεί να είναι άλλες από τις πατριωτικές και δημοκρατικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας.

Οι δυνάμεις αυτές που απαιτούνται για την ανακοπή της καταστροφικής πορείας της χώρας, ασφαλώς και υπάρχουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους σήμερα είναι πολυδιασπασμένο και εγκλωβισμένο σε ξεπερασμένα πολιτικά σχήματα.

Αυτό που η Ελλάδα μας έχει ανάγκη και μάλιστα επείγουσα, είναι η συνένωση των πατριωτικών δυνάμεων σε μία μεγάλη λαϊκή συσπείρωση, που θα εδραιώσει τη Δημοκρατία, ως το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την Ελευθερία.

Η συσπείρωση του λαού, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει να δώσει στον λαό τον ρόλο που του αξίζει και αυτός είναι και ο Συνταγματικός ρόλος του, όπως αυτός περιγράφεται στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος: το ρόλο του άρχοντα/αφέντη και εξουσιαστή της Χώρας.

Έχουμε, λοιπόν, υποχρέωση να αποκαταστήσουμε αυτό τον ρόλο, που τον έχει κλέψει από τον λαό η Ολιγαρχία, με αποτέλεσμα αυτής της κλοπής, η μεν κυβέρνηση από υπηρέτης να γίνεται αφέντης, ο δε λαός από αφέντης να γίνεται δούλος.

Τον ρόλο αυτόν του λαού, θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε, με την πρόταση που κάνουμε στο λαό, δίνοντας του τη δυνατότητα να πάρει πίσω την κλεμμένη του δύναμη και να καταστεί το αφεντικό της Χώρας, όπως τον θέλει και το 1^ο άρθρο του Συντάγματος.

ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ

Καλούμε τον κάθε πολίτη, αφού αναλογιστεί την παρούσα κατάσταση, μετά να απαντήσει στον εαυτό του, σε ένα απλό ερώτημα:

Τι χρειάζεται σήμερα η Ελληνική κοινωνία, μετά όλα όσα αναλύσαμε;

A) Το να μπει στη Βουλή ως αδύναμος κομπάρσος το κόμμα και ο αρχηγός που συμπαθώ, ή

B) Να απαλλαγεί η Ελλάδα από το σάπιο κατεστημένο που την κυβερνά, καταστρέφοντας την;

- Όσοι επιλέξουν το (A) μπορούν να περιμένουν τις εκλογές, όπου θα πάνε και θα επαναλάβουν ό,τι έκαναν πάντα...
- Όσοι επιλέξουν το (B) είναι εκείνοι στους οποίους απευθύνεται η πρότασή μας.

Η πρόταση μας, που ανατρέπει την πεπατημένη των εκλογών.

Αντί να περιμένουμε την απόφαση του προκαθήμενου της Ολιγαρχίας, για το πότε θα στήσει τις κάλπες, ώστε η Ολιγαρχία να υφαρπάξει, για ακόμη μία φορά, το δικαίωμα του αποφασίζει από τον κομματιασμένο σε δεκάδες κόμματα λαό, **καλούμε τον ίδιο το λαό να πάρει ΤΩΡΑ, ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, τα πράγματα στα χέρια του**, ώστε οι εκλογές, για πρώτη φορά στην ιστορία, να αποτελέσουν τη ληξιαρχική πράξη ενταφιασμού τού καταστροφικού και σάπιου κατεστημένου.

Το μόνο που χρειάζεται, είναι η απόφαση για δράση και προσωπική συνεισφορά, ώστε αυτή η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, να φθάσει σε κάθε ελληνική οικογένεια.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η συσπείρωση πολιτών θα υλοποιηθεί με το σχηματισμό τοπικών ομάδων πολιτών σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό της Ελλάδας, με σκοπό την διενέργεια ανοιχτών εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών, με ομιλίες και κάθε άλλης μορφής δραστηριότητα, που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.

Οι τοπικές αυτές ομάδες, για να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα πανελλαδικό κοινό ρεύμα, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ τους, πραγματοποιώντας κοινές εκδηλώσεις και κυρίως με την χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως οι κοινές τηλεδιασκέψεις ή με όποιο άλλο μέσον θεωρήσουν κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ θα παρέχει την αμέριστη βοήθεια της σε κάθε τοπική ομάδα πολιτών, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο, θα συντονίζει τις κοινές δράσεις και εκδηλώσεις των ομάδων, σε μία διαδικασία συγκρότησης ενός πανελλαδικού ρεύματος ανατροπής.

Αυτή είναι η ολοκληρωμένη και ενωτική πρόταση, που η **ΣΥΝΕΠΕΙΑ** καταθέτει στο λαό, για έγκριση και άμεση υλοποίηση.
